

Årberättelse vid Lundsruus Barunnorske-
Sällskaps 42 årsmöte den 20 Mars 1929

Da vi nu saulas till årsmöte har gott
är förgått sedan det senaste. Det har nu följt af
århäftets på sommaren så det var lättare att
komma in till staden men på grund af fö-
bitrade kommunikationer spelar årstiden ingen
roll varför det på förra årsmötet beslöts att åter-
gå till den gamla mötestiden i Mars, och minad
Sällskapets bildades.

Ordf Fru Karolina Wickström besökte som ombud
för sällskapet Svenska Barunnorskeförbundet års-
möte i Åkluo från vilket hon hade en hel del
tröfligt och intressant att meddela på följande
årsmöte, detta var inlejudet Fru Kullin Mattos
som i sitt hem undfögnade oss på bästa sätt.

Under året har tidningen Jordemodern blifvit
vår egen tidning till ett pris af 5000.- enligt
beslut på möte i Stockholm, där undertrycknad
var med som ombud.

Tack vare Fröken Lebarchts frivilliga gåva på
2000:-kr. kunde nu bli vår försmåliga vilkor
Kretsmötet har tillitsfullt året och varit in-
lyndna till medlemmarna.

Två medlemmar har under året aflidit Fru
A. M. Nilsson, Tunadal den 29. 2. 1929, Fru Emilia
Gudin i Juli månad samma år både ha slutat efter
en lång sjukbed, Frid öfer deras minne.

Vid årsmötet bestämt att teckning af nya stam-
or skulle göras utom när så behöfves göra skrift-
ligt tillägg till de gamla.

Två spelbesökare välkomna Fru Kerstin Eriksson för
Skön, Åbo och Ljusstorp, Fru Lehnman för Åpirund
Fru Lovisa Westlund för Staden med omnejd samt
Fröken Rut Kjellin resterat.

Två nya medlemmar välgång vid årsmötet.

Det försämlade årsmötet
linörkas Gudsrika välsignelse
I undran som ofran
Anna Nyström
Sekretess