

Årsberättelse för Sundsvalls Barnmorskesällskaps 50 d:e arbetsår 1946.

Sundsvalls Barnmorskesällskap har under året hållit 3 ordinarie möten vilka har varit väl besökta.

Inga nya medlemmar har under året anslutit sig till föreningen, och glädjande nog, har heller ingen avgått med döden.

Föreningen hade vid årskiftet 39 anslutna medlemmar.

Årsmötet som hölls den 27 juni i Ånge, och var då Sundsvalls Barnmorskesällskap inbjudna till fröknarna Ruth Kjellin, Agnes Stålhammar och fru Britta Eriksson.

Till styrelse valdes: Ordf. Fröken Ruth Kjellin Ånge, Sekreterare fru Nora Lindberg Söråker, Kassör fru Linda Andersson Matfors, Styrelseledamot fru Agda Jonsson Skönsberg. Supleanter fru Ruth Åström Ljustorp samt fru Ragnhild Stenlund Vivstavarv. Till revisorer valdes Agnes Hennig Stöde och Märta Sjölund Essvik.

Skrivelser har under året insänts till Svenska Barnmorskeförbundet angående ersättning för cykelslitage och ersättning för tjänstgöring i annat distrikt samt en skrivelse insänt under rubrik "Klarläggande av vissa frågor vid allmänna möte 1944 i Sundsvall."

Till ombud vid förbundets årsmöte som hölls i Stockholm valdes fru Signe Ahlberg och fru Linda Andersson. Till ombud vid förbundets extra ombudsmöte den 28 sept. valdes fru Linda Andersson och fru Nora Lindberg. Som ombudersättare vid förbundets årsmöte var fru Fredrika Lannerhjelm och fröken Ruth Kjellin valda. Vid extra ombudsmötet fröken Ruth Kjellin och fru Märta Sjölund.

I dagtraktamente till ombuden har föreningen beviljat 12 kronor. Vidare har beslutats att uppvaktning vid medlemmarnas födelsedagar skola inskränkas till ett telegram ifrån föreningen. Årsmötet beslöt även att nöja årsavgiften med 3 kronor för både praktiserande och pensionerade barnmorskor.

Till sist vill jag till fru Fredrika Lannerhjelm, som i så många år varit föreningens sekreterare, framföra mitt och Sundsvalls Barnmorskesällskaps uppriktiga och varma tack, för hennes stora intresse, energi och arbete som hon nedlagt för sällskapetets väl och framgång.

Under förhoppning att enighet fortfarande må präglå våra möten, önskar jag det församlade årsmötet Guds rika nåd och välsignelse.

Söråker 1 mars 1947

Nora Lindberg
/Nora Lindberg/

Sekr.