

## E. O. Norbergs. Biografi.

Undertecknad föddes i Sörböle by Ålmarsocken, den 29 Sept. 1859.  
Föräldrarna voro Torparen Per. Olof. Norberg, och Hustrun  
Marareta Kristina Eriksdotter. Redan som 8 årig garse hade jag  
arbetat mig genom den pinsamma långkattthesen, och kunde den  
utantill från pärm till pärm. Föräldrarna voro oomvända;  
mera höllo mig dock med strängt uttänkt omsorg. Ofta under den  
tiden lättsade jag vara predikant för mina kamrater och under  
då tillfällen fingo oftast en stol, sten eller stubbe utgöra  
talare stolen. Min fader brukade då säga att om han haft  
röd dertill skulle han ha låtit mig studera till Präst;  
men som han det icke hade, så stannade det vid tomma  
önskningsor. Vid cirka 10 & 11 års ålder kom jag i skolan hos  
en troende lärare vid namn Karlsson (Bakert från Wadstena)  
och började äfven nu att besöka söndagskolan; många härliga  
minnen har jag ännu kvar från den tiden. En illand S. S.  
läraren, vill jag särskilt nämna, ~~och~~ Predikanten Nils  
Stålberg, en man som jag aldrig kan glömma. Ochuru dyrt!  
att såsom garse sitta i S. Skolan, och motaga undervisning,  
af troende lärare. Enligt min faders önskan, skulle jag  
nu börja min bana såsom skräddare; och blef därför  
skickad i skrädderläran, vid 12 års ålder. År 1875 vistades  
jag 4 månader i folkskolan, och sedan har jag ej varit i  
skolan en dag. På våren samma år skulle jag Konfirmeras,  
det var inför Kontraktspresten Joh. Tellberg i Tuna, som jag  
då skulle stödfästa mitt s. k. döjelsesförband. Med mycket  
allvar förmanade han oss. Om jag mins rätt, så var det några  
som öpen greto; men jag var tvid som sten. Sedan detta var under  
gjort, ansåg jag mig vara mera mogen, att kunna börja ett  
utsväpande lif i Lyden, och så gjorde jag öfven. Ären förflöto  
tilo på vintern 1879, då en genomgripande väckelse uppstod i Lyden,  
öfven jag blef betydligt påverkad; följden blef att jag endast i tid  
lejde ett mera sedligt lif.

Men min moder och älska syster, blefvo då verkligt omvända;  
och kort derpå döpta, och förenade med församlingen. Deras  
förrättningar och förböner oroadde mig ofta, ehuru jag annars  
kände ett lif frammande för Gud. De sista dagarna samma år,  
kände jag inuelleritid behaget af att bevisa ett bönemöte i byn,  
Och här blef jag så kraftigt påverkad att jag nödgades bedja  
om förböner, och sjelf bod jag äpen. Under hemvägen, gret jag  
bittert, och bestöt, att lemna mig helt åt Herren. Vid då  
inständande nyårsvaka, i Karlängsförsamling, bönhus, der  
A. P. Källberg, höll en kraftig predikosa; erhöå jag frid med  
Gud. Jag började nu att flitigt läsa bibeln och sökte finna stöd för  
barn dopet; men mina forskningar ledde mig snart derhän, att  
jag ansåg barn dopet askriftenligt och insåg att jag äpen borde  
döpas. På våren 1880 den 4 juni, blef jag döpt och förenadt med  
Karlängsbaptistförsamling. Min fader såsom fiendtlig, ansåg mig  
nu såsom den största däre. Ofta kände jag mig manad  
att tala Guds ord, och efter åtskilliga bröders uppmaning talade  
jag för första gången, i min förelitelig äpen Ebr 13:14v. Vid andra  
tilfällen såsom bönemöten och d. l. talade jag till uppbyggelse.  
År 1881 den 5 juni, Sammanvigeas jag, med Torparedottern  
Erika, Ruda. i M. allstataloderna ly ettman, hvilken äpen tillhörl  
församlingen. Med denna min älslige hustru har jag alltid lifvat ett  
lyckligt lif. Jag flyttade nu från hemmet, och bedden tid har  
mina föräldrar, och arbetade ett års tid i S. Skalan dels  
såsom lördare och dels såsom föreständare och inuelleritid uppträdde  
jag som öfentlig talare, på olika platser, jag började nu så små-  
ningarna viggulera såsom Lant handlande, med den oblickliga  
påföljden, att jag förlorade lifvet med Gud, och blef på  
vintern 1884 återsluten ur församling. 3 år såsom afattig, skild  
från Gud och värmen, Ohänska tid! Ofta angifets orolig,  
jag tänkte på möjligheten, att bli afärsman; men Gud hade  
andra tankar. Min afärs blef ruinerad, och utblottad på allt

håde till kropp och själ; fick jag nu erfara, hvad sorg och gänmer  
det med sig hade, att jag öfvergifvit Herren min Gud. På våren  
1887 blef jag lyckligtvis upprättad, genom W. Sandströms verksam-  
het i Åttaror. Och den 24 juni samma år åter upptagen i församlingen  
Jag började nu genast att åter predika den korsfäste Kristus, och  
vintren derpå blef jag gen Pastor Lagergrens stora antonke,  
intagen i Sundsvalls Missionsförenings tjänst, där jag tjänade  
1 månad, hvorpå jag sedan antog plats, som församlingens  
predikant hemma i Åttaror. Jag tjänade till på våren 1890.  
Då jag erhöit kallelse från Lidens Baptistförsamling, antog nu kallelsen  
och flyttade till Liden den 2 juli. Och tjänade sålunda Lidens församling  
1 1/4 år, eller till på hösten 1891. Då jag åter sig mig nödsakadt,  
att af ekonomiska skäl, afsäga mig platsen, och flyttade åter  
tillbaka till Åttaror, och antog åter tjänst i Sunds Missionsförening.  
Under hela tiden, jag delvis egenot mig åt någon verksamhet,  
har jag alltid emellanåt, nödgas arbeta med mina händer,  
för min familjs uppehälle.

Lucksta den 15 Mars 1892.

E. O. Norberg.