

12
Sundsvalls Barmorske Sällskaps 55-års berättelse
Föreningen har under året avhållit 4 ord o 2
extra möten och har f.n. ett medlemms antal
av 34.

Under året har två av föreningens värmt tillgivna
medlemmar avlidit nämligen systarna
fru Anna Hydén och fröken Hulda Björkman
En ny kamrat har vi fått hälsa välkommen
i fru Anna Krets Berglund Nyrundera

Tin ombud vid Svenska Barmorskeförbundets
årsmöte i Stockholm var fröken Anna Bergman
Stöde Och tin ombud vid kongressen 3.6 juli i
Stockholm fru Karolina Vikström och fru Signe
Åhlberg. Ännu en skrivelse den 3:je i ord-
ning är under året intämnat tin Landstinget
med begäran om barmorskornas inrangerande
under Landstingets tjänstemannareglemente
Ombud att intänna skrivelsen varo fru Signe
Åhlberg och undertecknad Vilka personligen
uppvaktade den nye Landstingsdirektören
Helmer Molander och övertämnade skrivelsen
Som svar härpå har hit ingått protokollsutdrag
över berörda ärende som sedan uppläses.
Föreningen har inbjudt Svenska Barmorske
Förbundet tin kongress i Sundsvall 1944.

vitken inbjudan mottagits med stor tack-
samhet. Satt som sut har föreningsarbetet
gått i lugnets tecken trots stormarna i
världen Och må var och en av oss känna den
tacksamhet som höres oss tin Herren vår Gud
för att den nåd han låter oss komma hit det.

Möterna vilka i regel varit välbesökta har prä-
gats av god kamrat anda Och får vi över detta
årsmöte merka Guds rika välsignelse.

Sundsvall den 11/3 1942

Tredrig Lamerbylän

Låtom oss en stund dröja vid våra här-
sanna kamrater Anna Hydén och Hulda Björk-
mans minne. Vad de arbetat och vilken
osparad möda de nedlagt för Sundsvalls Barnmor-
ske sällskap bästa kamma vi ana till. Fru Hydén
som var en av initiativtagarna att bilda denna
förening stod i 45 år som dess sekreterare.
Hennes soliga öppna väsen glädde oss alla
Och hennes intresse för föreningen var osvikligt
för vore de möten hon saknades och så alltid
med giltig förfall. Ännu det sista år hon levde
hade vi glädjen att se henne här ibland oss.
Hon fick sluta sina dagar i den fjura
sommarens tid omgiven av fågelvising och
rik blomdoft som var en sterspegling av
hennes egna ljus och soliga liv.

Hennes synte fröken Hulda Björkman som
varit föreningens kassör i många år och där
efter kassör i sjukkassan var den korrekta
personifierade fjärdensmannens. Även hon var den
gode kamraten och vännen och ivrade värd
för vår förenings bästa. Nu äro dessa våra
kamrater och vänner borta för alltid
Lämnande ett stort tomrum efter sig. Men deras
arbetsdag var väl fylld i de godas tjänst
Och de hava nu gill för att njuta en välförjänt
vila. Frid över deras minne!